



De nieuwe postkaart van Steven Van de Putte en Ive Steyaert. © Steven Van de Putte/Ive Steyaert

## Stadsdichter maakt extra poëtische postkaart over Donzapark

**DEINZE** Stadsdichter Steven Van de Putte en fotograaf Ive Steyaert hebben een nieuwe postkaart over Deinze klaar. Met het Donzapark prominent in beeld en het gedicht 'Hier wil ik oud worden' richt het duo zich in dit STADSGE z/d ICHT tot de senioren in de Leiestad.

Anthony Statius 21-12-21, 19:05 Laatste update: 22-12-21, 16:10

- 
- 
-



“In het gedicht ‘Hier wil ik oud worden’ sta ik stil bij de vele initiatieven om van Deinze een seniorenvriendelijke stad te maken”, klinkt het bij Steven. “Ik denk maar aan de drempelvrije publieke ruimte en de verlaagde perrons in het station van Deinze. Het is een herwerking van het gedicht dat ik schreef naar aanleiding van het gouden jubileum van de stedelijke adviesraad voor senioren (SAR) op 12 november. De voorzitter van de SAR, Hervé Huys, daagde mij uit om het seniorenbeleid in het algemeen en de werking van zijn adviesraad in het bijzonder in een gedicht te vereeuwigen. Een uitdaging die ik in dank aanvaardde.”

In het gedicht staat het Donzapark centraal, het seniorendorp aan woonzorgcentrum Karel Picqué. Steven en Ive lieten zich inspireren door de buitenomgeving in wat zij het achttiende dorp van Deinze noemen. Het STADSGE z/d ICHT wordt gratis verspreid in Donzapark, via het Lokaal Dienstencentrum Zeventiendorpen en in alle woonzorgcentra van de stad.

Meer info via [www.deinze.be/stadsdichter](http://www.deinze.be/stadsdichter).

## Hier wil ik oud worden

(n.a.v. het gouden jubileum van de SAR)

hier wil ik oud worden. in een stad  
op zeventien zalen gebouwd,  
voetpaden babbelbreed wandel ik  
over in pleinen geslepen diamanten,

gepolijste pleisters op oude wonden.  
de treinen komen hier laag als  
door een schouw gereden, een  
sinterklaasgeschenk. van hier

kan ik oneindig langs sporen over  
het gerepelde Leieland dwalen  
tot ik weer thuiskom in een stad  
die mij nooit laat vallen. steeds

hoor ik haar stem als een warm  
deken over Donza, geen Disney  
zoals Sun City in Arizona maar

een delta waar wij als zijrivieren  
van de Amazone in elkaar wonen  
en liefde meer dan ooit aanleunen is.

© Steven Van de Putte

[www.stevenvandeputte.be](http://www.stevenvandeputte.be) | [www.deinze.be/stadsdichter](http://www.deinze.be/stadsdichter)

foto: Ive Steyaert | gedicht: Steven Van de Putte | v.u.: Jan Vermeulen, Brielstraat 2, 9800 Deinze

**!Deinze**  
Het Land van Nevele

De nieuwe postkaart van Steven Van de Putte en Ive Steyaert. © Steven Van de Putte/Ive Steyaert